

K

S

ALMANAK

**SEPTEMBER -
DECEMBER**

INHOUD

4 - 5 Woordje uitleg

6 Nieuws

7 Algemene data

DATA PER LEEFTIJDGROEP

8 - 9 Sloebers (6j - 7j)

10 - 11 Leka's (8j - 9j)

12 - 13 Joro's (10j - 11j)

14 - 15 Jimmers (12j - 13j)

16 - 17 Simmers (14j - 15j)

18 - 19 Knimmers (16j)

INFO

Welkom in de KSA lmanak!

Voor diegenen die het woordmopje niet meteen doorhadden, geen nood! De betekenis van het woord dat wij deden samensmelten met KSA vinden jullie hieronder in het cursief:

al·ma·nak (de; m; meervoud: almanakken): 1 jaarboekje

Onze almanak verschijnt echter niet om het jaar maar ongeveer om de drie maanden. Dat wil zeggen dat jullie binnen een werkjaar 3 exemplaren zullen ontvangen: eentje in september, het volgende in januari en het laatste in april.

Als u zoekt naar GSM-nummers, e-mailadressen of weblinks, zit u helaas in het verkeerde boekje te kijken. Daarvoor verwijzen wij u door naar de Wegwijs.

Op de startdag (zaterdag 8 september) hebben jullie normaal beide boekjes ontvangen op papier. Indien dat niet het geval zou zijn, kunnen jullie nog steeds een exemplaar vragen aan de leiding op de eerstvolgende activiteit. Zolang de voorraad strekt, natuurlijk.

Voor de vergeetkousen en sloddervossen onder ons, voorzien wij ook altijd een digitale versie die we via e-mail eenmalig verspreiden. En wie echt heel dringend op zoek is naar die ene GSM-nummer of datum kan gewoon naar onze website surfen en met een klik op de knop een nieuwe versie downloaden of weergeven.

Inschrijven kan nog tot en met 1 oktober. Hoe moet dat dan? Heel simpel! Wij hebben op onze website (www.ksaeksaarde.be) een aparte afdeling voor alle inschrijvingen. Vul snel even de gevraagde gegevens in en wij voegen u meteen toe aan ons bestand.

OPGELET! Om technische redenen moeten wij voor elk ingeschreven kind een verschillend e-mailadres registreren. U kan bijvoorbeeld al beginnen als ouders

elk uw eigen e-mailadres opgeven. Als dat niet mogelijk zou zijn, zal u helaas een nieuw moeten aanmaken. Onze excuses voor dit ongemak!

Na overschrijving van €30 inschrijvingsgeld op BE 69 0682 0919 5378, bent u pas definitief ingeschreven. Wie niet ingeschreven is, is niet verzekerd en wordt ook niet toegevoegd aan onze mailinglijst.

Wat staat er nu nog in dit boekje? Enkele nieuwtjes, algemene data en de kalender per groep.

Voor en na activiteiten kunnen jullie steeds terecht in en aan ons lokaal bij de aanwezige leiding. U kan bij hen terecht voor aankoop van een KSA-uniform (zie verder), binnenbrengen van inktpatronen en natuurlijk ook voor antwoorden op al uw vragen! Heb dus geen schrik en stap naar ons toe bij een vraag, opmerking of welke vorm ook van feedback.

Wij proberen om drie activiteiten te geven op vier weken tijd. Die zijn op zaterdag van 14u tot 17u of op vrijdag van 19u tot 22u. De leiding heeft nog andere verplichtingen buiten de KSA dus er kan soms wat afgeweken worden, maar dat zal duidelijk in de kalender staan. De locatie blijft ook bijna altijd dezelfde.

Sloebers, Leka's en Joro's spelen in en aan het lokaal in de Muylaertstraat (nummer 21 om precies te zijn). Jimmers en Simmers komen dan weer telkens naar de Burcht aan het voetbalplein. Voor slechts een halve euro per activiteit krijgen jullie een koek en een drankje van ons. Wij vragen ook om steeds het juiste uniform aan te doen op activiteiten.

Wat houdt dat in? De lagereschoolgangers dragen steeds een oranje sjaaltje (€3) rond de nek. Eens in het middelbaar mag (lees: moet) je een donkerblauw hemd (€25) dragen. Deze basiskledij kan je het hele jaar door kopen. Voor andere gadgets en opnaaibadges moet u nog even wachten tot op Vuurkorvenavond.

NIEUWS

Dag KSA'ers, ouders en sympathisanten.

Joepie, een kersvers KSA-jaar staat voor de deur! Daarom willen we nu samen met u eens terugblikken op het vorige jaar en tevens ook al wat informatie en belangrijke data voor het volgende jaar meegeven.

Leidingsploeg

De laatste avond op kamp was er eentje met veel traantjes, er stopten maar liefst 5 leiding. We namen afscheid van Jolien, Arne, Amke, Arno en Lotte.

Het goede nieuws is dat Tom De Coene terug is vanuit Amerika en veel zin heeft in dit nieuw werkjaar.

En er is nog meer nieuws: Viktor de Naeyer vertrekt in september voor een half jaar op Erasmus. Wij wensen hem al veel studieplezier toe.

Hoofdleiding

Met veel trots kunnen wij jullie vertellen dat Meike Knapen en Cédric Baeke ook dit paraat gaan staan als hoofdleiding.

DATA

<p>Cafe KSA 14, 15 & 16 september Doorlopend open Achter de Kerk</p>	<p>Optredens, animatie, wedstrijden, eten, drinken en gezelligheid; Allemaal onder onze shelter. Er staat zelfs een hele kermis en dat speciaal voor ons!</p>
<p>Benieuwd naar de kampfoto's van uw kleine rakker, zin in heerlijke pastasauzen of gewoon goesting om eens te komen warmen? Op deze avond hebben wij het allemaal.</p>	<p>Vuurkorvenavond 12 oktober Vanaf 19u In het lokaal</p>
<p>Dag van de Jeugdbeweging 19 oktober De hele dag Over heel Vlaanderen</p>	<p>Draag je sjaaltje, hemd of gelijk welk KSA-uniform met trots. Waar je ook komt, iedereen mag het weten! Blauw en oranje aan de top!</p>
<p>Vandaag komt de Sint toe in Eksaarde. Alle brave kinderen van de Sloebers, Leka's en Joro's zijn welkom. Meer uitleg volgt later nog via mail!</p>	<p>Sinterklaasfeest 18 november Aan het gemeentehuis</p>
<p>Kerstfeestje 28 december 18 – 20h30 In het lokaal</p>	<p>Joepie, de feestdagen zijn weer in het land! Dat betekent dat we ook op de KSA eens een goed feestje gaan vieren. Trek jullie mooiste kleren maar aan!</p>
<p>We warmen dit weekend al eens op. Ben je klaar om de sfeer en gezelligheid van het groot kamp op te snuiven</p>	<p>Klein Kamp 1 t.e.m. 3 maart Locatie onbekend</p>
<p>Groot Kamp 11 tot en met 21 juli Op een geheime locatie</p>	<p>We kijken alvast even ver vooruit.... Meer informatie krijgen jullie als de tijd rijp is. Maar hou deze data maar alvast vrij!</p>

SLOEBERS

Zit jij in het eerste of tweede leerjaar? Wel dan ben jij een Sloeber! Je kan vanaf nu op zaterdagen van 14u tot 17u (indien ander tijdstip staat dit in de titel) met ons en andere kindjes komen spelen in het KSA-lokaal. Vergeet zeker geen halve euro voor een koek of drankje en je sjaaltje mee te nemen.

Zaterdag 22 september – Blind date

Een nieuw schooljaar betekent ook veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Vandaag leren we elkaar dus beter kennen op onze eerste (en enige) blind date.

Zaterdag 6 oktober - Bosspel

Vandaag trekken we de grote en wilde gezôarse bossen in. Vergeet geen aangepaste kledij zoals een lange broek en stevige schoenen die vuil mogen worden!

Zaterdag 20 oktober – Dag van de jeugdbeweging

Omdat het gisteren dag van de jeugdbeweging was, willen we vandaag toch nog even onze kleuren tonen in Gezôarde City.

Zaterdag 27 oktober - Halloween

Verkleed je vandaag op je aller-engst, want we gaan iedereen de stuipen op het lijf jagen.

Zaterdag 3 november – King of the KSA-lokaal

Vandaag kronen we onze nieuwe koning of koningin, maar wie wordt dat nu toch? Tijd om te tonen wat voor brave en dapper leden jullie allemaal zijn.

Zondag 18 november - Sinterklaas

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie tikt daar zachtjes tegen het raam van het KSA-lokaal? Vandaag ontmoeten we de heilige man in levende lijve! Komen jullie ook? Meer praktische informatie volgt nog via mail!

Zaterdag 24 november - Sluipspel

Wist je dat indianen niet vuil zijn van wat gras. Dus... vandaag halen we onze innerlijke indiaan naar boven en sluipen we door het hoge gras.

Vrijdag 30 november (18-21u) - Film

Vandaag toveren we het KSA-lokaal om tot een bioscoop en kijken we allemaal gezellig samen een film.

Zaterdag 8 december - Kokerellen

Om ons voor te bereiden op de feestdagen warmen we vandaag al eens onze kookkunsten op.

Vrijdag 28 december (18-20u30) - Kerstfeestje

Vanavond laten we ons eens goed gaan en halen we onze gekste dansmoves boven!

Heel veel kusjes, knuffels en liefde van jullie leiding

Kobe, Sara, Stijn, Wout

LEKA'S

Heeyyyy Leka's, klaar voor weer een top jaar? Wij alvast wel. Jullie worden bijna elke zaterdag van 14u tot 17u aan het lokaal verwacht met sjaaltje aan en 50 cent op zak. Hopelijk tot dan!

Zaterdag 22 september – Aquapret

Vandaag brengen we Plopsaqua naar Eksaarde. Neem jullie zwemgerief mee en kom jullie afkoelen in het waterpark van KSA Eksaarde.

Zaterdag 29 september – Fabeltjeskrant

De fabeltjeskrant dreigt failliet te gaan. Help meneer De Uil en zijn vrienden om de fabeltjeskrant te redden.

Zaterdag 6 oktober – Zeeslagstratego

Vandaag testen we jullie strategisch brein. Maak jullie klaar om te strijden op het land en in de zee.

Zaterdag 13 oktober – Nobelprijzenjacht

Zet jullie beste beentje voor, want vandaag kunnen jullie in de prijzen vallen.

Zaterdag 27 oktober – We zetten Eksaarde op stelten

Vandaag laten we zien aan Eksaarde wie de KSA is. Bereid jullie maar voor...

Zaterdag 3 november – Wie voorlaatst lacht, lacht het best

De titel spreekt voor zich, bij deze spelletjes is het de bedoeling dat jullie voorlaatst eindigen. Niet jullie best doen is dus de boodschap.

Zondag 18 november - Sinterklaas

Hij komt, hij komt. De lieve, goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. (De praktische informatie volgt nog via mail)

Zaterdag 24 november – Evolutiespel

Vandaag is het 159 jaar geleden dat Charles Darwin zijn evolutietheorie uitbracht. Dit moet gevierd worden met een vernieuwend spel.

Zaterdag 1 december – Ladderspel

Wie klimt het snelst naar de top? Dat zien we vandaag!

Zaterdag 8 december – Sneeuw-engeltjes

Als er sneeuw ligt spelen we lekker hard in de sneeuw en anders, tja, maken we binnen gezellig engeltjes.

Vrijdag 28 december – Kerstfeestje (18 – 20u30)

3 dagen geleden was het kerstmis maar wij vieren het nu nog. Neem jullie dansschoenen mee en jullie mooiste lach want vanavond wordt er gefeest.

Veel kusjes, knuffeltjes en likjes xxxxxx

½ Viktor, 1 Tim, 1 Robbe, 1 Meike en 1 Ellis

JORO'S

Jullie zijn steeds welkom van 14u – 17u. (tenzij anders vermeld)
Onmisbaar: jullie sjaaltje en 50 cent
Regenjassen, aangepaste kledij dan zijn de ouders blij 😊
Ongelooflijk veel zin hebben wij!

Zaterdag 22 september – Waar is Wally?

Haal jullie vergrootglas en detective skills maar al boven! Jullie worden echte speurneuzen

Zaterdag 29 september – Tetris in real life

Vandaag zijn jullie de deelnemers van het nieuwe spelprogramma. Voltooi de opdrachten. Verzamel blokken. READY? SET? GOOOOO!

Zaterdag 6 oktober – Geocache

Neem zeker jullie fiets mee op dit avontuur! We gaan op zoek naar de schatten van Eksaarde.

Zaterdag 13 oktober – Safaritocht

Vandaag trekken we er op uit door de jungles van Eksaarde. Doe kleren aan die de safari tocht zeker overleven. Stevige schoenen zijn een MUST!

Zaterdag 27 oktober – Columbus ontdekt Cuba

Van Cubaanse sigaren tot politieke vluchtelingen, we smokkelen ze allemaal mee naar Eksaarde.

Vrijdag 2 november – De mythe van Slenderman (18–21u)

Probeer te ontsnappen uit de handen van Slenderman! Of je blijft voor eeuwig in zijn macht... WAAHHH! Dresscode: zwart als de nacht.

Zondag 18 november – SINTERKLAAS

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels, al heen en al weer.

Zaterdag 24 november – Het Peking mysterie

Ontmaskel de dadel. De wijze helpt jullie veldel op weg. Maal laat jullie niet bedliegen. Voolkom het gevaal!

Vrijdag 14 december – Het grote Femke wordt oud spel (18-21u)

Kom zeker met een propere, lege, uitgespoelde, doorzichtige en blinkende confituurpot, we doen een keer zot. ☺

Vrijdag 28 december – Kerstfeestje (18-20u30)

Het is weer de tijd van het jaar... Iedereen feest, dus wij gaan ook feesten! Opgelet onze feestbeesten worden verwacht op vrijdag van 18u tot 20u30.

Tot op de activiteit!

XOXO

Jeugdige Jens, Heldhaftige Hanne, Kant-en-klare Kenzo,
Fabrieksmatige Femke en Schoolzieke Sam

JIMMERS

Gegroet jimmerss

Zoals de meesten onder jullie wel weten verwachten wij jullie - tenzij anders vermeld- op vrijdag in de burcht om 19u, met jullie hemd en 50 cent voor een drankje. Op zaterdag mogen jullie al om 14u komen, yessss!

Zaterdag 8 september – Startdag (14 – 17u)

Nieuw jaar, nieuwe groep, duuussssss... kennismakingsspelletjes!
Of misschien ook niet... verrassing!

Zaterdag 29 september – Highland Games (14 – 17u)

Aangezien we op kamp onze bedden zelf sjourren en voor badkuipenrace ook een gigantisch schip nodig hebben, gaan we al eens op zoek naar het gespierd talent van de groep!

Vrijdag 10 oktober – 16 Statiesspel

Wist je dat de K van KSA staat voor katholiek? Wij ook niet! Tijd om op biecht te gaan dus!

Zaterdag 20 oktober – Kruiswoordraadselspel (14 – 17u)

We raden aan dat je de van Dale eens goed doorneemt voor deze activiteit, kan handig zijn om stank te besparen..

Vrijdag 26 oktober - Tikkertje

Vandaag spelen we 3 uur lang tikkertje, joepie!

Vrijdag 2 november – Snapchatspel

Een opgeladen gsm is vereist!

Vrijdag 9 november – 9/11 spel

Voor zij die denken dat 9/11 vandaag herinnerd wordt, schaam u!

Vrijdag 23 november – ???

Stapschoenen. Op tijd komen.

Vrijdag 7 december – Sinterklaasfeest

Joepie!! Feeessstteuuuhuhhh!! Alle meisjes komen verkleed als de sint, de jongens als Zwarte Piet. Als jullie flink zijn krijgen jullie misschien wel een cadeautje van de sint om de examens door te komen!

Vrijdag 28 december – Kerstfeest (18-20u30)

Iedereen koopt een cadeautje van 5 euro dat zowel voor jongens als meisjes leuk is. Koop iets wat je zelf ook leuk zou vinden, zo kan iedereen blij het nieuwe jaar instappen!

Jullie favoriete opperbevelhebbers
Cé, Lars en Pauline

xxx

SIMMERS

Yezzz, 't is weer tijd voor een hele hoop leuke activiteiten! Deze gaan door op vrijdagavond van 19-22 uur aan de Burcht (tenzij anders vermeld). Vergeet je hemd en 50 cent niet!

Vrijdag 21 september – KenningsmakingsBBQ

Het is misschien niet zo origineel, maar niets is beter dan samen eten! Bind je keukenshort om en zet je koksmuts op. Vergeet je eigen vleesje en 1 groentje om te delen niet. En ohja, eten doen we uit een gamel!

Vrijdag 28 september – Throwbackfriday

Laat vandaag je hemd thuis en doe alleen je sjaaltje rond je nek. Haal de steunwielmpjes en vlagjes van zolder en monteer ze op je fiets. Ja, vandaag hebben we een fiets nodig. We gaan ons nog eens amuseren zoals de kleinsten.

Vrijdag 5 oktober – Bosspel voor gevorderden

Vermom je goed zodat we jullie niet zien in het bos...

Vrijdag 19 oktober – Rechtendoortocht

Links?! Wat is da? Recht?! Wat is da? Vanavond gaan we alleen maar rechtendoor! Goeie schoenen zijn een must!

Vrijdag 26 oktober – Wet van de stoersten

Stel ons niet teleur en kom vandaag mee bewijzen dat wij, Simmers, het stoerste ras van de hele KSA zijn!

Vrijdag 9 november - Drugspel real life edition

Nou ja, jullie zijn al oud en wijs genoeg om het eens over serieuze dingen te hebben. @de mama's en papa's, dit is een verantwoord en educatief spel. Maak jullie geen zorgen!

Vrijdag 16 november – Knutselen maar dan in't groot

Wij hadden eens zin om te knutselen... Maar dan in het zéér groot, iets waar we nog het hele jaar genot van gaan hebben. Dus breng je hamer, schuurpapier, nagels en zaag maar mee.

Vrijdag 30 november – Boogschuttersfeest

Ben jij ook jarig in november? Dan is dit feest ook een beetje voor jou.... Maar vanavond vieren we vooral de verjaardag van Tom en Stef.

Vrijdag 7 december – KwistetPetanque

Wie is de slimste Simmer? En wie kan er wel met een balleken overweg? Dat zijn de 2 centrale vragen van vanavond.

Vrijdag 21 december – Prékerstbomenspel

Bon, volgende week kerstfeestje... Maar aangezien jullie meestal niet zo enthousiast zijn daarvoor, vieren wij het deze week ook al! Dus, trek je kersttrui maar aan.

Vrijdag 28 december – Kerstfeestje (18-20u30)

Jaarlijks feestje met héél de KSA, joepie! Hopelijk zijn jullie dit jaar héél enthousiast en meer vertegenwoordigd dan de Sloebbers en Leka's samen...

Peace, love and happiness!

Tom, Stef en Lisa

KNIMMERS

Jullie laatste en zaligste jaar gaat van start! Vrijdag zal het altijd activiteit zijn om 19u in de burcht. Zaterdag vanaf 14 uur in de burcht. Jullie hebben altijd jullie HEMD! bij en 50 cent, anders 30 push-ups in de burcht.

Vrijdag 21 september – Barbecuee with da bois

Niets beter dan samen eten! Vergeet geen vlees en groenten! EN UW GAMEL!

Vrijdag 28 september – Ultimate hide and seek

Maakt dat we u niet zien.

Vrijdag 5 oktober – grote pispongquiz

Pissen, drinken en quizzen. Dat doen we vandaag.

Vrijdag 26 oktober – Hallo-Weeën

Kom en lijd...

Vrijdag 9 november - zelf made, dit is wie wij zijn...

???

Zaterdag 17 en zondag 18 november – Harry-Potah marathon

Meer info komt op facebook

Vrijdag 14 december – Jump

Vandaag bewijzen jullie wie het best kan jumpen. Pakt 5 euro mee want we gaan naar... JUMPSKY!!

Vrijdag 28 december – Kerstfeest (18-20u30)

Vandaag spelen we Secret Sancta, dat betekent dat je een cadeautje van €5 moet meebrengen voor de door jou getrokken persoon. Check zeker Facebook voor extra uitleg.

Vele kussen en knuffels van jullie knappe leiders

Mike De Brede en Sexy Seppe

